

Drugs om de maatschappij rustig te houden

Drugs, je hebt ze in vele soorten en maten, het ene mag wel en het ander mag niet. Hoezo, het ene mag wel? Denk daarbij maar eens aan drank, koffie, hasj en sigaretten.

Dat zijn de getolereerde drugs door de overheid, dat wil zeggen: ze worden niet genoeg als schadelijk bevonden en ook niet als hard drug gezien. Men mag ze gebruiken. Tenzij er natuurlijk zoals bij alcohol overmatig gebruik plaatsvindt. Dan verwacht men van de sociale omgeving of de gebruiker zelf dat die actie onderneemt en richting de detox gaat.



alcohol. Dat brengt natuurlijk ook veel geld in het laatje. Vermoedelijk kan bijna geen enkele regering zo'n gulle geldschietter missen.

Grappig is ook dat om softdrugs meer problemen zijn bij de Nederlandse evenals de Amerikaanse overheid. Softdrugs brengen ook geen geld in het belasting laatje. Het is illegaal en wat illegaal is maar toch wordt getolereerd kan men dan toch geen belasting over heffen, want dan zou men het ook wetboekrechtelijk gezien erkennen. En dat kan niet. Vandaar dus dat regelmatige gesteggel over softdrugs tussen overheid en de burger. Ook Jan weet hiervan.

Sowieso heeft de overheid gemengde belangen bij het gebruik van soft drugs en alcohol.

Het brengt dus zonder meer geld in het laatje, en bij softdrugs kan men in Nederland laten zien hoe tolerant het is en de erfenis in stand houden van de beginse-len van de vrije meningsuiting en het gedachten goed van een stroming uit de jaren zestig zeventig. De hippies, make love not war. En dat deden ze dus onder het genot van een blowtje.

Ingeburgerd als deze twee drugs zijn, ze zijn dus gewoon geworden, durft ook geen enkele regering aan deze twee heilige huisjes te komen. Maar gevaarlijk kunnen ze absoluut zijn, kijk maar eens in de psychiatrische ziekenhuizen en bij de detox afdelingen in het land. Een ziektenkostenverzekeraar zou het wel weten met die drugs. Maar het land is rustig. Daar drinken we dan maar eentje op.

Erwin Tukker

Maar waarom tolereert de overheid drugs als bijvoorbeeld alcohol? In de jaren dertig in de Verenigde Staten van Amerika vond er de "drooglegging" plaats. Dat was een gebeurtenis ingeluid door de overheid. De Amerikaanse regering legde het drankgebruik aan banden. Men had genoeg van de problemen die het veroorzaakte. Drank mocht niet meer worden verkocht en de Amerikaanse burger werd de volgende dag wakker in een alcohol loos bestaan. Geen alcohol meer. Toen dit feit een poosje voortduurde ontstonden er grote onlusten en veel onrust "sierde" de Amerikaanse straten, er ontstonden rellen. De gegoede burgerij pikte het niet. De Amerikaanse regering zag in dat dit besluit een averechts effect had op de samenleving en stond de verkoop van alcohol weer toe. Men zag ook in dat alcohol de menigte rustig hield.

En inderdaad, alcohol houdt de menigte in een soort roes, alcohol bedaat de gemoederen.

Alcohol laat je leven in een soort roes, ook al is het maar tijdelijk. En welke regering wil nou haarscherpe kritische burgers, die te goed en te kritisch meedenken, zo zou een regering nooit en te nimmer aan regeren toekomen. En daarnaast handig als de regering is, wordt er Belasting geheven over consumptieve

Pluspunt

Pluspunt biedt opvang en ondersteuning aan thuislozen in Rotterdam middels onder andere zinvolle dagbesteding en motivatie aan thuislozen om de draad weer op te pakken.

"Want als de doelgroep in de stad blijft zwerven of in de verkeerde opvang terecht komt, is het een kwestie van tijd tot het verkeerd gaat, op wat voor denkbare wijze dan ook", aldus de website van Pluspunt. Hoog tijd voor Denkraam om een kijkje te nemen bij Pluspunt. In gesprek met John Berghenhouwen, oprichter van deze stichting.

"Pluspunt is in februari 2005 opgericht. Ik zat zelf in de shit, of beter gezegd: het ging niet zoals het zou moeten gaan. Ik was thuisloos, en kwam terecht bij instellingen zoals het Leger des Heils. Vaak zat je met anderen een kopje koffie te drinken in de kantine. Ik vond dat, dat anders moest kunnen gaan. Ik verbleef in een kamer hier vlak in de buurt, vlak voor de winteropvang. Ik wilde weg uit de opvang, en kreeg toen het idee om de ruimte hier te huren. Zo is Pluspunt van start gegaan." We zitten in een klein kantoor dat tevens dient als slaapkamer, met uitzicht op een binnenplaats, ergens in Rotterdam Noord. De totale ruimte bestaat uit een woonkamer, een keuken en een slaapkamer annex kantoor. De



woonkamer dient als de opvang, de plek waar bezoekers en vrijwilligers elkaar ontmoeten. In de eerste zonnestralen van de lente gaat een aantal mensen naar buiten. De binnenplaats is gevuld met fietsen.

“We hebben diverse werkprojecten, onder andere een fietsenproject en een meubelproject. Twee dagen per week kunnen mensen scholing krijgen van een gepensioneerd fietsenmaker. Mensen kunnen hier hun fiets laten repareren. In het najaar gaan we in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie van start om de verlichting van fietsers te repareren, van mensen die worden aangehouden omdat ze zonder licht rijden. Het is een reparatie ter plekke, en zal 10 á 12 euro gaan kosten. Maar dan sparen ze wel een bon uit. Ook werken we voor de woningcorporatie. We knappen tuinen op, we helpen verhuizen en halen huizen leeg. Hier komen mogelijk vaste banen uit voort.” Het valt op dat er veel gebeurt in een kleine ruimte. “We zijn begonnen als opvang voor (ex-)thuislozen, maar we zijn uitgegroeid tot een dienstencentrum. Er komen mensen binnen vanuit de BavoR-NO, Bouman en de Jeugdzorg. Het is nog wel zoeken naar een goede manier van doorverwijzen. Mensen krijgen bij ons wel een intake, maar in de regel wordt er niemand geweigerd. Er wordt hierbij gekeken naar de achtergrond, naar wat er speelt en de verwachtingen. Wel geldt dat verslaving een contra-indicatie is. De

verslavingszorg heeft genoeg opvang, we richten ons hier op mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.” In de huiskamer en op de binnenplaats valt op dat de sfeer informeel en gezellig is. Mensen pakken een kopje koffie, steken een sigaretje op en al snel komt er een gesprek op gang. “Wel zo aan de slag, hé”, zegt John. “De sfeer is belangrijk hier. Het gaat er om dat mensen zich thuis voelen hier. Iedereen is hier gemotiveerd, en mensen motiveren elkaar. In de reguliere opvang is dit wel anders. Voordat het met mij minder ging, was ik ondernemer. Ik had totaal geen idee van mijn rechten en plichten, wat mijn mogelijkheden waren, en hoe de verschillende organisaties en instanties werkten. In de opvang kom ja van alles tegen: van ondernemer tot crimineel. Hierdoor dreigen gemotiveerde mensen af te zakken. Dat willen we hier voorkomen. Hier willen we zinvol bezig zijn. We werken hier laagdrempelig, er is bijna geen verschil tussen vrijwilliger en bezoeker. Je ziet dat mensen zich hier ontpoppen.” Pluspunt krijgt veel enthousiaste publicaties in de pers, waaronder het Algemeen Dagblad en TV Rijnmond, maar toch is het nog zoeken naar erkenning van de gemeente en de reguliere instellingen. “We krijgen de naam deuren open te schoppen om op het juiste pad te komen. Zorgmakelaars van de Sociale Dienst bekenden dat ze iets als Pluspunt nog niet eerder hadden

profiel

gezien. Het blijft hard werken een netwerk op te bouwen, we zijn en blijven onafhankelijk. We zijn bezig een goed bestuur te vormen, we willen onszelf wat meer op de kaart zetten.” “We werken hier allemaal vrijwillig, en we zijn allemaal ervaringsdeskundig. De ervaringsdeskundigheid staat hier centraal, dat is de kracht van Pluspunt. Ervaringen haal je niet uit een

boekje, zo werken we niet. Toen we vorig jaar begonnen, was alles leeg. Nu komen er hier rond de dertig mensen. We zijn met schade en schande wijzer geworden. We werken vanuit ons hart. Laatst stond hier op zondagavond een moeder met twee kinderen voor de deur. Deze laat je toch niet buiten staan?” En de toekomst? “We hebben veel ideeën. Zo hebben we bijvoorbeeld gesprekken met de voedselbank over de uitgifte van voedselpakketten. We willen verder groeien, ook buiten Rotterdam. Zo denken we bijvoorbeeld aan uitbreiding richting Delft. Maar laten we eerst de ingezette projecten afmaken, en dan een deurtje verder gaan.”

Door Bas van Bellen
Fotografie: Erwin Tukker

Pluspunt is te bereiken op:
Noorderhavenkade 142
3038 XT Rotterdam
pluspuntrotterdam@hotmail.com
www.pluspuntrotterdam.info