



Een luisterend oor

Door Miny Warman.

'Waardevolle zorg is voor mij een luisterend oor: iemand die naar mij luistert en begrip toont.'



Waardevolle foto's!

Donderdagavond, 31 maart: het is zover! Een selectie van ingezonden foto's voor het fotofestival worden gepresenteerd voor het publiek. Het is half acht als bij de Uitdaging (Stichting Corridor) de deuren opengaan. Het is de Week van de Psychiatrie 2011, cliënten hebben foto's kunnen insturen over wat voor hun waardevolle zorg betekent. Het resultaat: een bont en kleurrijke verzameling van foto's.

Ondanks de publicatie van een verkeerd e-mailadres zijn er toch de nodige inzendingen binnengekomen. De sfeer op deze avond is informeel en gezellig. Alhoewel elke foto zijn eigen verhaal vertelt, zijn de fotografen deze avond aanwezig om te vertellen hoe ze tot hun foto zijn gekomen, terwijl de vakjury (Michiel van Gog en Jan Bijl) toeluistert. Vervolgens stemt het publiek wat de beste vijf foto's zijn. De jury hoeft vervolgens niet lang na te denken, en selecteert de drie winnen foto's.

Wat opvalt, is dat de foto's elk hun eigen verhaal vertellen. Wat betekent waardevolle zorg voor de mensen? Dit kan een luisterend oor zijn, een kopje koffie of een bos bloemen. Het kan ook hulp zijn bij het schilderen van je huis, of de boodschap dat er licht is aan het eind van de tunnel. En daar is het om gegaan bij het fotofestival: het eigen verhaal van de mensen zelf.

De winnende foto's zijn hier in Denkraam te zien, met het eigen verhaal. Alle geselecteerde foto's zijn terug te vinden via weblog.ggzplaza.nl/category/waardevolle-zorg/ en www.basisberaad.nl/weekvandeopsychiatrie.

Bas van Bellen b.vanbellen@denkraam.info

Bosje bloemen

Door Ali Mam Adim.

“Bloemen zijn typisch Hollands.

Met bloemen kan je iets goed maken, als je bijvoorbeeld ruzie hebt. Bloemen kunnen mijn dag weer goed maken.”



Perspectief

Door Pieter van Prooijen

“Waardevolle zorg biedt perspectief en laat zien dat er licht is aan het eind van de tunnel.”